

NIEUWSBRIEF 1 / 2026

APRIL 2026

Beste sympathisant,

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2026! In deze editie nemen we jullie graag mee naar het schoolleven in Ngobya Memorial School en laten we zien hoe dit op verschillende vlakken verschilt van het onderwijssysteem in Vlaanderen.

Wist je dat het schooljaar in Oeganda start in februari en loopt tot begin december? December en januari vormen er de zomervakantie, een periode waarin de scholen hun deuren sluiten. Met deze nieuwsbrief blikken we terug op de laatste schoolweken én delen we hoe de eerste maanden van het nieuwe schooljaar intussen zijn verlopen.

Veel leesplezier! Hebben jullie vragen of zijn jullie benieuwd naar meer? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren 😊

November-december 2025: nationale eindexamens

Op het einde van het schooljaar leggen alle leerlingen van het laatste studiejaar in Oeganda hun nationale eindexamens af. Deze zijn heel belangrijk, want ze bepalen of ze al dan niet kunnen starten in het middelbaar. De resultaten van deze examens worden ook publiek gemaakt. Goede cijfers betekent met andere woorden meer naamsbekendheid, wat hopelijk leidt tot extra inschrijvingen.

We zijn dan ook ontzettend trots om te kunnen delen dat de leerlingen van Ngobya Memorial School opnieuw schitterend hebben gepresteerd: iedereen is geslaagd 🎉! Het afscheidsmoment werd feestelijk gevierd en we wensen deze groep heel veel succes in het middelbaar.

Januari 2026: achter de schermen hard aan het werk

In tegenstelling tot Vlaanderen wordt er in Oeganda niet gewerkt met aangekochte didactische werkboeken. Leerkrachten nemen daarom één maand vakantie en besteden de andere maand aan de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Een intensieve, maar bijzonder belangrijke periode.

Cursussen worden volledig zelf uitgeschreven, vaak met de hand, en er vinden verschillende teamvergaderingen plaats. Daarnaast volgen leerkrachten ook opleidingen om zich verder te professionaliseren. Dat vraagt een investering in tijd en middelen, maar het is een bewuste keuze van de school om zo kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen.

Februari 2026: het nieuwe schooljaar komt op gang

Op 1 februari gaat het nieuwe schooljaar van start. Toch staat niet iedereen meteen aan de schoolpoort. De opstart verloopt geleidelijk en kan enkele weken duren. Veel kinderen helpen eerst nog thuis, bijvoorbeeld op het land, voor ze terugkeren naar school.

Tijdens deze eerste weken gebeurt zeer veel:

- Leerlingen schrijven zich in,
- Internen komen toe met hun persoonlijke spullen en matras (zie foto),
- Er wordt actief reclame gemaakt om nieuwe leerlingen aan te trekken. Zo ging Carol (de dochter van de directrice) op een boda boda en een luidspreker de straten op om reclame te maken voor onze school.

Niet enkel in de klas...

De school probeert de leerlingen ook vaardigheden mee te geven die belangrijk zijn in het dagelijkse of latere professionele leven. Zo leerden ze bijvoorbeeld wat ze moeten doen bij brand. De leerlingen kregen uitleg en mochten zelf oefenen door een brandje te blussen met een brandblusapparaat.

Doorheen het schooljaar is er ook een echte *house competition*. Alle leerlingen worden verdeeld over vier groepen (houses) en nemen het tegen elkaar op in allerlei opdrachten om punten te verdienen. Die opdrachten zijn heel gevarieerd: van zo snel mogelijk iets opzoeken in een woordenboek, tot begrijpend lezen, dans en zelfs acrobatiek. Het zorgt voor een leuke en gezonde competitie, en motiveert de leerlingen om nét dat beetje extra hun best te doen!

Het volleybalnet staat weer recht! In 2023 werd het net geplaatst met houten palen, maar die waren ondertussen aan vervanging toe. Er zijn nu stevige, ijzeren palen geplaatst, een duurzame oplossing waar nog lang plezier van zal zijn. Leerlingen en leerkrachten kunnen nu weer volop genieten van een potje volleybal tijdens de pauzes of in het weekend.

Ook de jongsten werden in de watten gelegd met een ijsjesdag! Een hele namiddag genieten van de zon, een lekker ijsje en vrolijke ballonnen. Een echt feest voor de kleuters.

Nieuws uit België

Op zondag 12 juli gaat *Feest Mondiaal* door in Oostkamp. Dit gezellige evenement neemt je mee op een kleine wereldreis, gewoon in het hart van Oostkamp, en ook Jos van Creating Power zal er dit jaar opnieuw bij zijn!

Je kan er genieten van een namiddag vol sfeer, met optredens, muziek, eetkraampjes en allerlei activiteiten van over de hele wereld.

Meer weten? Neem zeker een kijkje via deze link: ['Feest Mondiaal' Oostkamp - Oostkamp](#)

Warme groeten,

Het Creating Power team: Lena, Jos, Marlies, Karlijn, Anneleen, Tine en Sara

Start van het nieuwe schooljaar



Ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar volgt het leerkrachtenteam zelf een opleiding. Levenslang leren is belangrijk!



Wat is een betere manier om reclame te maken voor de school dan zelf de straat op te gaan met een microfoon en luidspreker? 😊



De leerlingen die op internaat verblijven komen bij de start van het nieuwe schooljaar aan met hun matras.

Andere activiteiten op school



Alles wordt klaargezet voor de brandoefening.



Instructies worden gegeven voor het gebruik van een brandblusapparaat.



Het volleybalnet met de gloednieuwe ijzeren palen! Daar zullen de leerlingen nog veel plezier van hebben.



Ijsjesdag voor de jongsten van de school!



House competitions



De leerlingen dansen samen met hun 'house'. Een leuk weetje: elke groep of house heeft zijn eigen kleur t-shirt. Zo kan je de groepen goed herkennen 😊