

Beste vrienden,

Dit is een kort bericht van Frans Verhelle uit Mundo Novo Brasil. Vandaar dat ik dit nieuws opstuur zonder de klassieke hoofdingen van Podes en Levanta Te. Veel mensen zijn bezorgd over mijn situatie hier in Mundo Novo. Ik heb zelf gisteren het nieuws over het coronavirus in Brazilië kunnen bekijken op VRT . Als je al die open graven ziet en de onvoorzichtigheid van de toeristen in Copacabana ben je natuurlijk erg onder de indruk. En terecht, 34.000 nieuwe besmettingen op één dag. Brazilië is de wereldhaard van de pandemie geworden door de dwaasheid van de president Bolsonaro die nog dommer is dan Trump.

Waar ik woon valt er nog geen enkel slachtoffer van het virus te betreuren. Of er mensen besmet zijn weten we niet want we hebben geen testen. Dank zij het voorzichtige en kordate optreden van onze burgemeester ontsnappen we voorlopig nog aan de pandemie. Er is maar één toegangsweg tot Mundo Novo en die wordt streng bewaakt. Alleen wie in Mundo Novo woont wordt binnengelaten en wie van verder komt moet eerst door een voorlopig onderzoek. Met koorts of een hoestbui, lopende neus of andere tekenen van verkoudheid moet hij terug vanwaar hij komt. In het begin kreeg onze burgemeester veel kritiek maar nu is iedereen hem zeer dankbaar.

Anders is het gesteld in de naburige steden. Piritiba, Ruy Barbosa, Itaberaba heeft al een aantal zieken en besmette personen. Er zijn enkele mensen overleden. Pintadas is sedert zondag in paniek. Een verpleger die in Salvador werkt heeft een barbecue georganiseerd voor een verjaardagsfeestje en een dertigtal mensen besmet. We hebben een project in Pintadas en daar kan ik nu niet meer naar toe. In Tapiramuta is men nu aan het testen. Trouwens alle centra van Podes en Levanta Te zijn dicht voor onbepaalde tijd, zeker al tot eind augustus.

Ondertussen zit ik al meer dan honderd dagen opgesloten in mijn woning. Ik kom praktisch niet buiten en er komt niemand bij mij binnen; Ik kom alleen éénmaal per week buiten om inkopen te doen, om 13.30 wanneer er niemand in de handelszaken aanwezig is. Wat aangekocht werd wordt eerst enkele dagen buiten mijn woning bewaard. Ik heb mondkapen en alcohol. Niet die van de apotheek want die is te duur. Ik koop cachaça, de goedkope rum van rietsuiker, 55 graden. Ik ontsmet mij daarmee van buiten en van binnen want de rum is niet alleen voor de handen maar dient ook als aperitief en slaapmuts in de avond,

Dat was het. Dus maak jullie zich geen zorgen. Binnenkort een wat uitgebreider nieuwsbrief, maar ik wou jullie alvast geruststellen. Bedankt voor uw bekommernis en sympathie. Tot weldra.

Padre Francisco Verhelle