

Kinshasa, 1 april, 2024

Goede vrienden van ORPER,

Hier zijn we weer eens met wat nieuws over onze drukke laatste 2 weken.

We zijn iedere dag in een van de huizen met de kinderen goed bezig geweest.

Zoals we in onze vorige brief schreven zijn onze 11 pakken toegekomen en hebben we veel nuttige spullen kunnen uitpakken.

De 158 paar sportschoenen die we opstuurden hebben we kunnen uitdelen aan de kinderen van ORPER. En blij dat ze waren, eveneens waren de jongens opgetogen over de broeksriemen die in de colli zaten.

Knuffels en kinderkleding was dit jaar voor de kinderen die met hun mama's op straat leven. Autootjes, barbiepoppen, springtouwen, Clics, bouwdozen, kleurboeken en kleurtjes waren voor de kinderen in de huizen.

Medisch materiaal was welkom in de dispensaria bij de verpleegkundigen.

Tijdens het bezoek met het Centre Mobil was er op de site FIKIN, een grote jongen Degaul, die een breuk had in zijn bovenbeen ten gevolge van een ongeval. De radiografie toonde aan dat die breuk wel zeer ernstig was. Twee van onze drie verpleegkundigen hebben een gips aangebracht van de lies tot aan de voet. We hebben dan ook 2 krukken kunnen kopen voor korte verplaatsingen.

Een zekere avond hebben we met het Centre Mobile een straatmeisje, Maria, 7 of 8 maanden zwanger, naar een speciale instelling voor zwangere meisjes kunnen brengen. Hier kan ze blijven tot na de bevalling.

Vanmorgen vernamen we slecht nieuws. Een van onze jongetjes, Darius, 9 of 10 jaar, is vannacht overleden. Het doet ons veel verdriet want zo een kind heeft al veel meegemaakt : verstoten door de familie en dan een moeilijk en zwaar leven op straat. Gelukkig heeft hij gedurende 2 jaar kunnen genieten van de goede zorgen bij ORPER. We zijn toch weer erg aangegrepen door deze gebeurtenis. En we zullen onze bijdrage leveren voor de begrafenis van dit kind.

Ons bezoek werd deze week afgesloten met een Algemene Vergadering, samen met het personeel.

Zo, dit was het dan. Afscheid nemen hier van onze vrienden zal weer niet gemakkelijk zijn.

We wensen jullie fijne paasdagen.

Vele groetjes,

Anny en Marijke