



Provincie
West-Vlaanderen
Door mensen gedreven



2021 – 4 Nieuwsbrief van het Project Levanta-Te in Ruy Barbosa en het Project PODES in Tapiramutá – Mundo Novo – Pintadas. Levanta-Te is een therapeutische leefgroep voor jongeren met een drugsprobleem. PODES is een project voor de sociale inclusie van personen met een beperking. Beide projecten worden gesteund door het Dominiek Savio Instituut te Gits en gesubsidieerd door het Wereldhuis van de Provincie West-Vlaanderen. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen volstaat het een mail te sturen naar fransverhelle@gmail.com.



Beste Vrienden,

De novemberdagen worden heel bijzonder dit jaar. We gedenken de meer dan 600.000 doden ten gevolge van Covid 19. Het had ongetwijfeld anders gekund, zeker de helft minder, beweert de oppositie. Maar er zijn er nu toch al veel minder sterfgevallen, reageren de aanhangers van Bolsonaro, slechts ongeveer 300 per dag.

Dat is nog erg veel en de cijfers gaan opnieuw in stijgende lijn, is het antwoord van de tegenpartij die Bolsonaro aanklaagt voor een misdaad tegen de mensheid. De president heeft vanaf het begin moedwillig het gevaar ontkend en de richtlijnen van de virologen verwaarloosd. Het was slechts een griepje dat met een tablet '*cloroquina*' kon genezen worden, zonder buitensporige uitgaven. Zijn dwaasheid heeft duizenden het leven gekost.

De meerderheid wijst ook op de afbraak van de sociale zekerheid, de stijgende armoede, de werkloosheid, de inflatie, de economische recessie, de ecologische rampen in de Amazone en de Pantanal, de criminaliteit en de corruptie. Het lijstje van rampen en miseries lijkt eindeloos. Het land is weer een '*Republica Banana*', een bananenrepubliek, geworden, overgeleverd aan het grootkapitaal, beweren sommige linkse groeperingen.

Binnen een dergelijk klimaat is het moeilijk Allerheiligen te vieren en verrijzenis te verkondigen. De kerkhoven liggen vol en moesten inderhaast uitgebreid worden, vooral in Manaus, midden in de Amazone. De graafmachines werden voor de hoogdagen even langs de kant gezet maar bieden een trieste aanblik naast de pas gegraven diepe sleuven in de donkerrode aarde.

Ik heb het moeilijk om mijn homilie voor Allerheiligen voor te bereiden. Ik vind deze tekst uit het boek Wijsheid:

“Het leven van de rechtvaardigen ligt in Gods handen en geen enkele kwelling zal hen treffen. In de ogen van de dwazen lijken zij niet meer te bestaan en hun heengaan wordt door dwazen als een straf beschouwd, hun verdwijnen onder ons als een vernietiging.

Zij zijn echter in vrede. Zij zijn vervuld van één hoop, de opstanding.

Wanneer de tijd van het oordeel komt zullen zij oplaaien als de vlammen op een dood stoppelveld. Ze zullen rechtspreken over de naties en de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op Hem vertrouwen, zullen de waarheid verstaan en zij die trouw zijn zullen in liefde bij Hem verblijven want genade en barmhartigheid zijn voor zijn uitverkorenen” (Wijsheid 3)

De ware wijsheid haalt het boven elk onzinnig populistisch gezwam. Dat was ook af te leiden uit de woorden die door Dom Orlando Brandes, aartsbisschop van Aparecida, op twaalf oktober, de dag van het Braziliaans Patroonsfeest – *Nossa Senhora Aparecida* – , werden uitgesproken:

“Brazilië moet weer het ‘PATRIA AMADA’ worden, het GELIEFDE vaderland, en niet langer het ‘PATRIA ARMADA’, het GEWAPENDE vaderland! “

President Bolsonaro had voor het nationaal feest van Aparecida alle burgers van het land opgeroepen om zich een wapen aan te schaffen om zich te verdedigen! Wapens kunnen duur zijn, had hij gezegd maar zelfs de minderbedeelde burgers moeten een inspanning doen om een geweer te kopen. Dan pas zijn we veilig en hebben we zekerheid. Zelfs Paus Franciscus had tijdens zijn audiëntie openlijk gereageerd tegen dergelijke dwaasheid.

De woorden van Dom Orlando vonden een ruime weerklank. *‘Patria Amada, Sim! Patria Armada, Não!’*, klonk het tijdens een aantal betogingen tegen het beleid van Bolsonaro. Desondanks deed Bolsonaro ongestoord verder, alsof er niets aan de gang is.

Een dolgedraaide volksvertegenwoordiger Frederico D’Avila, verweet op 14 oktober van op de publieke tribune Dom Orlando, paus Franciscus en de Braziliaanse Bisschoppenconferentie voor vagebonden, kanalje, uitschot, gepeupel en dies meer. De bisschoppenconferentie is een kanker die moet worden uitgeroeid! Zijn betoog duurde ruim vijf minuten tot het werd opgeschort.

We leven in duistere en bange tijden. Hopelijk komt het niet tot een gewelddadige confrontatie maar niemand weet precies wat er ons te wachten staat. Dat er hopen mensen vertwijfeld geraken en in depressies terecht komen is evident. Ook jongeren stappen uit het leven.

Wellicht gebeurt er gewoon niets tot aan de verkiezingen van volgend jaar. We hebben het al zo lastig met die Covid-epidemie die maar niet ophoudt. Wel wordt er nu ernstig werk van gemaakt om iedereen te vaccineren.

En nu wat vrolijke tonen. We hebben de laatste schijf van de subsidies van de Provincie West-Vlaanderen ontvangen. Daarmee kunnen we onze keuken herinrichten en de verouderde kamers

helemaal opfrissen. We kunnen nu 25 jongeren met drugsproblemen in ons therapeutisch centrum 'Levanta Te' opvangen.

Er lopen ook al weer cursussen voor onze medewerkers in de parochies. De samenwerking met het gemeentebestuur van Ruy Barbosa blijft optimaal. We kregen een psychiater, een psycholoog en een sociaal assistent als halftijdse medewerkers. We denken al aan een tweede centrum voor meisjes met drugsproblemen. Maar eerst moet dit lastige virus totaal oprassen.

De leerlingen van PODES Mundo Novo en PODES Pintadas zijn allemaal teruggekeerd. Alleen PODES Tapiramutá blijft nog wat achter. Na anderhalf jaar kunnen we eindelijk weer opnieuw aan de slag. Wellicht schijnt er met Kerstmis nog meer licht!

We bestaan nu 21 jaar, Dus we hebben wat te vieren. Ik heb alvast een nieuw groot gasfornuis aangekocht. We gaan pizzas bakken, en taarten en geglaceerde sterretjes in kruidkoek voor de kerstdagen. Witte en roze en gele en alle andere kleuren die we maar kunnen bedenken. Het volgend jaar wordt beslist anders.



U wenst ons project, PODES, langs Kontinenten vzw, financieel te steunen. Schrijf uw gift over op rekeningnummer van Kontinenten:

BE66 7380 3734 7143 van de KBC: met vermelding:

naam, voornaam en rijksregisternummer + PROJECT PODES BRAZILIË.

De vraag om het rijksregister- of ondernemingsnummer te vermelden bij de mededeling komt van de FOD Financiën. Het bedrag van giften kan dan automatisch vooraf ingevuld worden in de aangifte van de personenbelasting. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hierbij cruciaal, en vandaar de vraag om ook het Rijksregisternummer te vermelden in de mededeling.

Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar – hartelijk dank!

NIET VERMELDEN: VOOR FRANS VERHELLE, de overheid aanvaardt alleen een fiscaal attest voor een project, niet voor een persoon!

Meer over Kontinenten en het project PODES kan u vinden op de website van KONTINENTEN – bij Projecten Amerika <https://www.kontinenten.be>