

Mary's Meals Belgium vzw
Van Leeg tot Zand 45
8200 Brugge

Vastenbrief maart 2021

'GEEF WAT JE KAN!'

Beste vrienden van Mary's Meals,

Er is deze keer bijzonder goed nieuws te melden: de grote familie van Mary's Meals is nog aangegroeid! Ondanks de pandemie die een logistieke omwenteling in gang heeft gezet en heel wat vraagtekens deed rijzen over de te verwachten inkomsten, bleven we trouw aan onze opdracht en konden we het aantal dagelijkse maaltijden nog vergroten in het eerste corona-jaar.

Mary's Meals gaat bij voorkeur aan de slag waar de nood het grootst is. Daarom is nu een bijzondere actie bezig om de vluchtelingen in Ethiopië te hulp te komen. Al sedert 2017 werken we samen met een partnerorganisatie van ter plaatse en bereikten daar zo'n 25.000 kinderen. Door de oorlogssituatie, begonnen in november laatstleden, staat nu alles op de helling. Ondanks de bijzonder moeilijke communicatiemogelijkheden vernemen we de vreselijkste verhalen van onze vrienden ter plaatse.

De situatie in Tigray in het noorden van Ethiopië is echt om te wanhopen. Met uw hulp werken onze partners (De Zusters van Liefde) onder extreem moeilijke omstandigheden om wat verlichting te brengen en noodhulp te verdelen onder de vluchtelingen. Hoewel ze zelf ook getroffen zijn, sommigen verloren meerdere familieleden door het geweld, zijn onze moedige collega's toch in de mogelijkheid om voedselpakketten uit te delen en andere basisartikelen te bezorgen aan ongeveer 11.000 mensen. Deze mensen zijn zonder enige bagage hun huizen ontvlucht en krijgen onderdak in schoolgebouwen in armzalige toestand, terwijl het geweld in de regio blijft aanhouden. Duizenden kinderen en kwetsbare volwassenen hebben dringend onze hulp nodig. De verhalen die de mensen moeizaam vertellen, zijn schrijnend. Luisteren naar de mensen die hun trauma's proberen te verwerken is nu ook bijzonder belangrijk. De angst gaat zover dat zelfs een overvliegende vogel hen doet ineenkrimpen...

Onze partner liet ons het volgende weten: 'Nooit heb ik dergelijk onrecht gezien of gehoord, de kwaadaardigheid en de wreedheden die de mensen moeten verduren... er is nooit zoveel slechtheid geweest, eerlijk. De mensen zijn getraumatiseerd. Wij hebben in deze tijd uw steun en uw gebed broodnodig! Wanneer wij voedsel uitdelen, zien we voor het eerst een klein beetje vreugde op hun gezicht. Ik zag dat er eindelijk wat hoop blonk in hun ogen. En de mensen zijn zo dankbaar. Laat zeker aan ieder die helpt weten hoe dankbaar we zijn.'

In ons gesprek benadrukt de zuster het belang van de solidariteit en wat het voor hen betekent dat er mensen zijn die om hen geven, die hen materieel proberen bij te staan en die hen steunen met hun gebed. Voor de zuster zelf is de steun van Mary's Meals zelfs een bevestiging van haar roeping en een kracht om door te gaan.

Ik heb al vaak een oproep gehoord van Magnus, onze stichter, waarbij hij altijd vriendelijk uitnodigt om op een of andere manier te steunen, maar de slogan 'Geef wat je kan!' heb ik nooit eerder van hem gehoord... Het is een kwestie van leven of dood... Laat ons wat Paasvreugde brengen en hoop voor de mensen in Ethiopië.

Wij danken alvast voor uw steun en wensen u een gezegende en mooie Paastijd!

Wivina Cuppens en het team van Mary's Meals Belgium vzw