



Straatkinderen Kinshasa

Diepenbeek, eind november, 2024

Goede vrienden van ORPER,

Wij hopen dat iedereen het goed stelt.

Het is weer tijd om jullie wat nieuws te brengen over ons goed werk ORPER. Dit gaat natuurlijk over de activiteiten ginder in Kinshasa en hier bij ons.

Orper bestaat momenteel al 43 jaar. Het werk is destijds begonnen in februari 1981 op vraag van een groep straatjongens die Pater Frank Roelants vroegen om hen te beschermen en voor hen te zorgen.

Wij zijn in 1988 met ORPER-Kinshasa in contact gekomen en hebben vlug onze schouders onder dit project gezet. In die tijd waren het een 2.000-tal kinderen die op straat moesten leven, nu zijn het er meer dan 35.000. Dit doet ons veel verdriet.

Daarom willen we, met jullie hulp, een deel van deze kinderen begeleiden naar een betere toekomst. De kinderen bij ORPER kunnen naar school of een opleiding volgen, een beroep leren, zodat ze zelfstandig verder kunnen in het leven. En dat maakt ons optimistisch.

Er zijn kinderen die bij ORPER terecht komen als ruwe en analfabete wezentjes en die na de lagere of middelbare school welopgevoed zijn en mooie resultaten neerleggen. Dit dankzij de liefdevolle begeleiders en opvoeders. Dit maakt ons gelukkig.

De ploeg die met het Centre Mobile de kinderen bezoekt die op straat leven, maakt soms pijnlijke situaties mee. Dat kunnen wij ieder jaar bevestigen. Zij doen fantastisch werk samen met de verpleegkundigen en de opvoeders.

De internationale dag van het Afrikaans kind (16 juni) werd gevierd met zang, dans en culturele animatie. In augustus zijn 132 jongens en meisjes op vakantiekolonie geweest op de boerderij van ORPER. Omwille van geldtekort duurde het dit jaar spijtig genoeg maar 4 dagen in plaats van een hele week.

Hier wat nieuws van VZW Diepenbeek.

Zoals jullie al weten, hielden we op 27 en 28 juli ons jaarlijks tuinfeest ten voordele van ORPER. Dat was weer een groot succes : We verkochten op die 2 dagen 206 superlekkere pizza's en al de 120 tombolaprijzen werden verloot. Dit ging weer door in de grote tuin van Kathleen en Stijn. Dat weekend leverde een mooie 4.765€, bestemd om de schoolgelden van de kinderen te betalen. Het succes van deze actie danken we aan de vele helpende handen.

Enkele maanden geleden hebben we weer 9 colli's met humanitaire goederen naar ORPER in Kinshasa kunnen sturen.

Van Lipa in Diepenbeek kregen we onlangs 22 laptops voor ORPER. De kinderen ginder krijgen elke week initiatielessen om een computer degelijk te gebruiken.



Dit jaar moet er gebouwd worden aan het Home Maman Suzanne. Dit project hebben we ter harte genomen en we proberen zoveel mogelijk fondsen bijeen te krijgen om dit te laten bouwen. Het is echt nodig om de 28 meisjes een waardig onderkomen te geven.

We zijn al november : de tijd vliegt. Sinterklaas en de eindejaarsfeesten komen eraan. Op kerstdag wordt er een Eucharistieviering opgedragen voor het personeel en alle kinderen. In gedachten zijn we zeker met hen verbonden.

In deze nieuwsbrief denken we ook aan jullie allen die bekommerd zijn om het welzijn van deze straatkinderen. Wij danken jullie voor de trouwe steun, de betrokkenheid en de solidariteit.

Hierbij wensen we jullie **een mooi en gezellig kerstfeest en een gezonde start in 2025.**

Met vriendelijke groeten van Anny, Marijke en het hele team van ORPER



Steunen kan : Giften **met fiscaal attest** : BE66-7380-3734- 7143
 Kontinenten vzw
 Mededeling : Rijksregisternummer, ORPER vzw

 Giften **zonder fiscaal attest** : BE70-0882-5555-9225 Bic-code : GKCCBEBB
 Mededeling : ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa

Belangrijk : Willen de mensen die storten via Kontinenten hun naam en voornaam correct vermelden zoals op de identiteitskaart, alsook het project dat ze willen steunen, dit voor het opmaken van het fiscaal attest. Bedankt.

Om een fiscaal attest te ontvangen in februari gelieve over te schrijven voor 26 december. Beste dank.