



NOTÍCIAS

6/2020



Goed nieuws voor de mensen die Ceifar steunen via Kinderen Derde Wereld en VZW Kontinenten. Al een tijdje terug werd aangekondigd dat er een tijdelijke aanpassing zou komen van de regelgeving over giften met belastingvermindering. Deze maatregel maakt deel uit van een rits fiscale voorstellen naar aanleiding van de coronacrisis (CORONA III). Op donderdag 9 juli werd het wetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd in De Kamer. Het voorstel omvat i.v.m. giften twee elementen:

1. Donateurs krijgen, voor giften vanaf 40 euro aan erkende instellingen in 2020, een **belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%.**
2. Daarnaast worden de **bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.**

De wet is van toepassing op **giften tot 31/12/2020.**

In deze nieuwsbrief kan je verder lezen dat 250 families geholpen werden met de giften van verschillende mensen, hoe de leerlingen van de kleuterschool thuisonderwijs krijgen en er is ook een Belgisch tintje.

250 families ontvingen een waardebon van R\$ 50,00 om in de winkel aan de overzijde van Ceifar hun aankopen te doen. Het was de bedoeling om vooral verse producten te kopen naast het basispakket dat ze om de 14 dagen krijgen. Deze Belgische hulp kwam met de steun van IloIlo uit Vichte en van vele vrienden. In augustus en september willen we deze actie opnieuw doen, telkens 2.500 euro. De gemeente Oostkamp en Kinderen Derde Wereld hebben alvast hun steun toegezegd. Daarnaast helpen we ook in de aankoop voor voedselpakketten.





Graag vermelden we nog dat de winkel 'Fort', aan elke familie 10 broodjes schonk.

ALLE STEUN AAN HET VOEDSELPROGRAMMA BLIJFT WELKOM OP DE GEKENDE REKENINGNUMMERS.



Thuisonderwijs in tijden van het virus, gemakkelijker gezegd dan gedaan, althans hier in de periferie van Salvador is. Slechts enkele families hebben een computer of toegang tot internet. Dus was het zoeken naar andere mogelijkheden.

Het onderwijzend personeel heeft samen met de directie een pakket samengesteld voor de ouders en uiteraard de kinderen met verschillende opdrachten, taken. Om de 14 dagen kunnen de ouders het nieuwe pakketje afhalen en de gemaakte taken indienen.





Ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag schreef de Belgische ambassadeur, Patrick Herman, een mooie brief, weliswaar, in het portugees (de volledige brief in bijlage). Daarin uitte hij zijn dank voor het sociale werk van vele Belgen in verschillende NGO's.

... Ik wil ook onze ngo's in Brazilië, al dan niet gesubsidieerd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, bedanken voor hun enorme inspanningen om de meest behoeftigen van het land in deze tijden van crisis te helpen - met een heel speciale erkenning voor ons netwerk van zusters en priesters hier in Brazilië, waaronder Dom Felipe, Dom André en Dom Eugênio. Aan de laatste twee, die net met pensioen zijn gegaan, wil ik ook mijn bewondering uitspreken en mijn beste wensen meegeven voor een gelukkig nieuw pastoraal leven....

En om het Belgisch nieuws volledig te maken is hier in Brazilië het mooie boek verschenen "SABORES BELGAS NO BRASIL". Het werd geschreven door Marc Storms en geeft via het DNA van de Belgische voeding, Belgische keukenchefs in Brazilië en vele weetjes een mooi overzicht van de Belgische aanwezigheid en de invloeden op de gastronomie in Brazilië. Het boek is enkel verkrijgbaar in het Portugees maar indien interesse laat het me weten.



Chocolate

Dos maais aos belgas

A civilização maia (1000 a.C. a 900 d.C.) se estendeu na região que, atualmente, abrange o sul do México e diversos países do norte da América Central. Com avanços culturais surpreendentes para a época, esses povos foram os primeiros a cultivar o cacau, antes do início do primeiro milênio da era cristã. Na sociedade maia, o cacau tinha papel de destaque, literalmente, do berço ao túmulo, pois era relacionado à fertilidade e dado como presente póstumo.

Povos confederados no império asteca (de 1300 a 1521), na região central do México, pagavam impostos com sementes de cacau. Essa "moeda corrente" era mantida sob estrita vigilância em armazéns especiais. Era aceita para pa-

gamentos regulares e seus negociantes tinham prestígio de banqueiros e de comerciantes de produtos de luxo.

Há diferentes versões sobre a palavra "chocolate", mas, sem dúvida, originou-se de línguas indígenas mesoamericanas. Os espanhóis, provavelmente, criaram a palavra usando o termo *chocol* (quente) ou *xococ* (amargo) adicionado a *atl* (água, para os astecas). Os grãos de cacau se transformavam em bebida, destinada à nobreza.

Os conquistadores espanhóis, na região asteca desde 1519, logo perceberam que a bebida feita com a semente do cacau representava prestígio social para a aristocracia indígena. Além de controlar o comércio de produtos como açúcar ou

Je hebt deze mail ontvangen omdat je in het adressenbestand van onze nieuwsbrief zit. Als je dit niet meer wenst te ontvangen kan je je uitschrijven door een berichtje te zenden naar:

quidosteeman@gmail.com

Responsável: ceifarcp@gmail.com