

“we shall overcome...
we shall live in peace someday!”

TUSHIRIKIANE AFRIKA

december 2016

Enkele fragmenten uit de nieuwsbrief van Monique Vermandele



20 JAAR TUSA NAIROBI

20 jaar solidariteit en hoop: “we shall overcome...we shall live in peace someday!”

Door de onstabiliteit in de regio van de Grote Meren (RD Congo, Burundi en Rwanda) bestaat TUSA nog steeds en vierden we in mineur onze verjaardag.

Oorzaken van deze blijvende onrust?

De gewelddadige conflicten na de presidentsverkiezingen in Burundi (2015).

De fel toegenomen spanningen en het gewapend treffen in Oost-Congo wegens het uitstellen van de presidentsverkiezingen bovenop de gevechten om de mineralen aangewakkerd door de buurlanden. De door de VN (HRW) vastgestelde schending van mensenrechten en misbruiken in Rwanda.

Extremisten in Kenia pleegden in mei aanslagen als reactie op de inzet van het Keniaanse leger in Somalië. De regering stelde na tussenkomst van de VN (UNHCR) de sluiting van een groot vluchtelingenkamp (Dadaab; met 326.000 Somaliërs) uit tot begin volgend jaar. Ook de Keniaanse algemene verkiezingen (augustus 2017) doen de onrust, het geweld en de negatieve houding ten aanzien van de buitenlanders stijgen. De officiële dienst voor vluchtelingenzaken in Kenia, gesloten in juni, heropende gelukkig in september.2017 kijken we met gematigd optimisme tegemoet.

De opdracht van Tusa

Hoofdmissie:

Zij die de harde realiteit van ballingschap, geweld en angst ervaren, omvormen tot promotoren van een meer rechtvaardige, verantwoordelijke en menselijke samenleving, gebaseerd op de unieke waardigheid van elke persoon.



Huisbezoeken om afspraken te maken voor dringende hulp en scholing.

Rechts op tafel: enkele gevlochten mandjes voor de verkoop.

Kerntaken:

Binnen onze vluchtelingengemeenschap van de Grote Meren trachten we via dialoog tot overeenstemming te komen, we versterken ons engagement als vrijwilliger en moedigen iedereen aan om zijn/haar lot in eigen handen te nemen. We stimuleren een cultuur van vrede en actieve geweldloosheid. We versterken de solidariteit en wederzijdse hulp, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, om samen nieuwe perspectieven te bieden

Waarden die aan de basis liggen van onze activiteiten:

medeleven vanuit ons geloof, solidariteit en wederzijdse hulp, vrijwillige inzet, geloof in eigen kunnen en respect voor de waarde van elke persoon ongeacht geslacht, ras, religie of politieke overtuiging.



Riruta: een krottenwijk van Nairobi waar Tusa thuis is.

Zelforganisatie vluchtelingen:

Onze 29 solidariteitsgroepen en 100 vrijwilligers richten zich op:

1. Psychosociale zorg, actieve geweldloosheid
2. Scholing kleuter, lager en middelbaar onderwijs, beroepsvorming en taallessen
3. Noodhulp, medische zorgen en moederschap
4. Inkomens genererende activiteiten
5. Alleenstaande jeugd

Uitkijken naar de toekomst

Punten waaraan we extra aandacht willen besteden in de toekomst:

1. Voorrang voor de noden van de meest kwetsbaren zoals zieken en ouderen,...
2. Versterken van vrouwen en jongeren, steunpilaren in het gezin.
3. Vredesonderwijs en nadruk op actieve geweldloosheid vooral nu de spanningen in Kenia weer oplopen.
4. Opvolging van de kinderen die naar school gaan, erover waken dat eten, basismaterieel, e.d. geen problemen geven.
5. Grotere integratie van de vluchtelingen in de Keniaanse gemeenschap en betrekken van de armste Kenianen bij de werking van TUSA.

We wensen jullie een warme Kerst en een vredevol 2017!

Charles Sendegeya, coördinator TUSA & Monique Vermandele, adviseur Tusa